

Wist jij dat wij gebruik maken van de teksten uit onderstaande boeken in onze proefexamens? Vind jij de teksten uit de proefexamens leuk en wil jij wat meer weten over de leuke boeken van uitgeverij Zwijsen? Kijk dan hieronder voor meer informatie.

**Teuntje Knol en de knotsgekke honden:**

Teuntje Knol is een stoer meisje. Ze schaamt zich dood voor haar moeder. Die heeft een warenhuis vol tuttige hondenspulletjes en is dol op van die schattige schoothondjes. Wat is de nieuwste mode voor honden? Een belangrijke vraag voor de moeder van Teuntje! Nu is er een hondenshow op komst. De moeder van Teuntje heeft het er maar druk mee. Het mopshondje van mevrouw Paddeburg doet namelijk ook mee en de dames doen er alles aan om elkaars hondje te laten verliezen. Dan wordt het tijd voor Teuntje om in actie te komen...

Sanne de Bakker las in de krant het bericht 'De nieuwe kledinglijn voor honden'. Het sprak haar meteen aan. Met dit nieuwsbericht begint dan ook haar knotsgekke verhaal.

**De gifzuster:**

Sems beste vriend Kasper ligt in het ziekenhuis. Er verdwijnen zieken en 's nachts spookt er een geheimzinnige zuster rond. Samen met Kasper gaat Sem op onderzoek uit. Dan verdwijnt Kasper. Weet Sem de gifzuster op te sporen en Kasper te bevrijden?

**De laatste trein:**

De lievelingsoom van Daan, oom Hans, heeft weer eens wat. Hij koopt een oud stationnetje in Groningen. De spoorlijn is opgeheven en het station staat leeg. In het dorp zeggen ze dat het spookt in het station. Oom Hans vindt het alleen maar leuk, tot Daan komt logeren. 's Nachts wordt Daan wakker van vreemde geluiden. Wie is die man in de oude wachtkamer? Het spookt echt in het station...



V3&K Slimmer dan de Maffia:

De band V3 repeteert bijna dagelijks in het oude tuinhuisje. Binnenkort gaan de jongens knallen bij het buurtfeest! Maar dan zien ze dat er wordt ingebroken in hun straat. De inbreker is... een meisje. Daar moeten ze meer van weten! Zo ontmoeten ze Kris(ta), een heel goede zangeres. En ook haar opa Aad, de sleutelkoning. Of is opa Aad koning van iets heel anders? Hoe dan ook, de keurige straat waar de jongens wonen, is opeens niet zo keurig meer. De Maffia lijkt er binnengedrongen! V3 en Kris komen in actie om de straat te redden. De hulp van opa Aad kunnen ze goed gebruiken. V3 = 3 x Vet! Ha ha ha, ze hebben een zangeres nodig!



Reis door... Australië:

In dit boek over Australië ontmoet je Paddy en Ella. In Alice Springs, waar Ella woont, wordt elk jaar een botenrace gehouden. Omdat er in de rivier de Todd nooit water staat, worden de boten gedragen. Ella daagt Paddy uit om mee te doen aan zo'n wedstrijd. Paddy ziet het nut er niet van in. Hij stelt haar voor een hele andere uitdaging: op zoek gaan naar de geschiedenis van hun land. Paddy laat Ella kennismaken met het leven in de grote rode woestijn. Samen gaan ze op zoek naar het verleden van hun families en samen doen ze mee aan de wedstrijd! Er is nog één ding dat de botenrace kan bedreigen... Water!

Naast dit verhaal is in dit boek veel informatie te vinden over het uitgestrekte Australië. Hoe gaan Australische kinderen naar school? Hoe bespeel je een didgeridoo? Wie was James Cook? Hoe ziet Aboriginal-kunst eruit? Hoe heet een baby-kangoeroe? Waarom vieren Australiërs kerst in de zon? Waarom wordt Australië geteisterd door droogte en overstromingen? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je in Reis door... Australië!



Reis door... Frankrijk:

Het verhaal in dit boek gaat over Nicolas. Nicolas woont met zijn ouders in een klein appartementje in Parijs. Zij willen gezonder gaan leven en vinden dat Nicolas moet gaan sporten. Nicolas heeft daar helemaal geen zin in, want hij wil detective worden! Hij ontmoet Otar die graag op rugby wil, maar daar geen geld voor heeft. Nicolas weet de ideale oplossing: Otar gaat in zijn plaats bij de rugbyclub en hun ouders mogen daar niets van weten! Dan heeft Nicolas tenminste alle tijd voor zijn detectivewerk. Hij had er alleen niet op gerekend dat Otar zo ontzettend goed is.

Op vakantie naar Frankrijk? De non-fictie-pagina's staan in het teken van weetjes en handige informatie over dit land en zijn bewoners! Kom meer te weten over bijvoorbeeld de Franse taal, de Franse vlag, eetgewoontes van de Fransen, de mooie zonnebloemvelden, het verschil in klimaat, Franse voornamen, de Eiffeltoren in Parijs en de lange Franse schooldagen!



Reis door... Suriname:

Het verhaal in Reis door... Suriname gaat over Sjenie die in het dorpje Pikin Slee woont aan de oever van de Surinamerivier. Zijn grootvader, een beroemde houtsnijder, is pas gestorven. Sjenie heeft er veel verdriet van, want hij hielp opa graag in de werkplaats. Opa's laatste beeld stelt een kaaïman voor. Hij heeft het niet af kunnen maken, maar toch wil een restaurant in Paramaribo het kopen. Sjenie is daar woedend over. Van zijn ouders mag Sjenie met een Surinaamse boot, de korjaal, mee om de houten kaaïman naar Paramaribo te brengen. Vanaf het moment dat hij in de korjaal stapt, gaat alles mis. Welke geheimzinnige krachten willen zijn reis verhinderen? Het verhaal wordt afgewisseld met kleurrijke informatieve

pagina's over dit mooie land Suriname. Lees over de regenseizoenen, de geschiedenis, het verkeer dat links rijdt, de stad Paramaribo, kaaïmannen, feestdagen, het heerlijke gerecht roti, voetballer Clarence Seedorf, de Surinaamse televisiepresentator John Williams, de band met Nederland en nog veel meer!



Reis door... Turkije:

Dit boek gaat over Turkije. In het verhaal leer je Burak kennen. Burak houdt niet van binnen zitten en al helemaal niet van huiswerk maken. Hij is honderd keer liever buiten, in de haven van Dalyan. En het allerliefst gaat hij met Kadir mee, op zijn boot. Dan brengen ze samen toeristen naar de modderbaden of de ruïnes, een eind verderop. En onderweg vertelt Kadir verhalen aan Burak. Verhalen over verdwaalde zeeschildpadden en verdwenen schatten. Verhalen die Kadir natuurlijk stuk voor stuk uit zijn duim zuigt, dat weet Burak zeker. Of, nou ja... bijna zeker.

Naast dit verhaal geven de informatieve pagina's een duidelijk beeld van het kleurrijke Turkije. Lees over typisch Turkse

gebruiken, de grote tegenstellingen, het schooluniform dat Turkse kinderen dragen, Turkse pizza's en Döner kebab, Turken in Nederland, Atatürk, het Suikerfeest, Turkse ruïnes en moskeeën en nog veel meer!